

*Drie bijzondere cursusdagen in de herfst 2018*

# Tuinkunst met Michel Lafaille



*Dinsdag 18, 25 september en 2 oktober '18 in Asperen, Apeldoorn en Appeltern*

Onder leiding van docent en publicist Michel Lafaille:

## Bijzondere reeks dinsdagen over de tuinkunst

Naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek 'Verlangen naar tuin' heeft tuinfilosoof Michel Lafaille een driedaagse cursus opgezet. Speciaal voor geïnteresseerde en betrokken tuinliefhebbers. Voor al diegenen die interesse hebben in tuinkunst en graag meer inzicht willen over de tuin in onze beschaving. Van vroeger tot nu, in al zijn verschillende aspecten.

De eerste dinsdag zal plaats vinden in **beeldentuin Land en Beeld** te Asperen/Leerdam, gelegen aan de Linge. Die dag gaat over het verhaal van het boek. Michel Lafaille geeft een beschouwing over de rol van de tuin in ons leven en in onze cultuur. Wat willen we ermee uitdrukken, waarom hebben wij die behoefte? De tuin leeft in ieders verlangen en in het hoofd hebben we allemaal een droombeeld van die tuin. U kunt zich voorstellen dat deze



onderwerpen in die pastorale tuin goed tot hun recht zullen komen. Natuurlijk worden de tentoongestelde beeldhouwwerken bekeken en zelfs betrokken in enkele compositieopdrachten die collectief gemaakt worden.

Tijdens de tweede dinsdag wordt het verschil duidelijk tussen de twee grootste stromingen



uit de geschiedenis van de tuinkunst: de formaliteit van de baroktuin en de romantiek van de landschapstuin. Cultuur en natuur tegen elkaar? Georganiseerde wereld of vrijheidsgevoel? Ook in de eigen tuin zal iedereen moeten kiezen. Als locatie dienen de beroemde tuinen van **Paleis Het Loo** te Apeldoorn, misschien wel de mooiste baroktuin van Europa. Minder bekend is dat zich daarachter een romantisch park

bevindt, waar kronkelwegen en abri's te vinden zijn die zorgen voor een wandeling vol emotie. Michel Lafaille laat de verschillen duidelijk zien ter plekke en legt de werking uit.

De derde dag vindt plaats in de befaamde **Tuinen van Appeltern**. Daar liggen meer dan 200 diverse tuinen verzameld, in alle stijlen en benaderingen. Sinds 30 jaar is dit park uitgegroeid tot het grootste voorbeeldpark van Europa. Stijltuinen, vaste plantenborders, natuurtuinen, het Tuinenfestival, alles is er te vinden. Het is een toonbeeld van tuinkunst in alle denkbare variaties, van rosarium tot watertuin en van bloementuin tot formele tuin. Kortom, een uitzonderlijke plek om alle ontwerpeffecten te bestuderen en om de schoonheid ervan te waarderen. Het geoefende oog van Michel Lafaille zal daarbij helpen.



De unieke opzet en samenstelling van deze driedaagse 'kijk en leercursus' wordt een nieuwe ervaring voor de deelnemers. De groep is beperkt, dus de aandacht is groot. Om goed voorbereid van start te gaan, wordt u meteen na inschrijving het rijk geïllustreerde boek van Michel Lafaille toegestuurd, met 256 pagina's interessante stof. Daarmee kunt u zich op voorhand inlezen in het uitgebreide onderwerp en alle beschouwingen.

Dinsdag 18 september 2018, 10u00 tot 17u00, Land en Beeld, Asperen/Leerdam

Dinsdag 25 september 2018, 10u00 tot 17u00, Tuin en Park Paleis Het Loo, Apeldoorn

Dinsdag 2 oktober 2018, 10u00 tot 17u00, Tuinen van Appeltern, Appeltern

Prijs per deelnemer is 475 euro, inclusief het nieuwe boek (incl. verzendkosten), alle entreegeld, koffiearrangement en lunch (ook vegetarisch). De digitale sheets van de eerste lesdag in pdf.

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar [info@michellafaille.nl](mailto:info@michellafaille.nl) en vermeld daarbij uw naam en adresgegevens. Vervolgens krijgt u alle nadere details en de nota toegestuurd. Telefoon kan ook via 06-10313555.

Michel Lafaille

Michel Lafaille / Gallencamp 4, 4003 GV Tiel /  
[www.michellafaille.nl](http://www.michellafaille.nl) / [www.facebook.com/michel.lafaille.3/](https://www.facebook.com/michel.lafaille.3/)